

**Sayın Başkan,
Saygıdeğer Konuklar;**

Ülkemizin saygın kuruluşlarından; **Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfî'nin**; her yıl vermeyi gelenekleştirdiği ödülleri; **Bilim ve Arastırma** dalı ödülü için; bu yıl **Bilim Merkezi Vakfî'nin** seçilmiş olmasından ve ödülün böyle bir müntaz topluluk önünde sunulmasından mutluluk ve onur duymaktayız. Bilim Merkezi Vakfî adına teşekkür ederim.

Saygıdeğer Davetliler;

Müsadenizle ödüle teşekkür konuşmamın içinde bilgi-bilim ve Bilim Merkezi hakkında bazı görüşlerimizi, sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mevcut bilgilerden, yeni bilgiler üretmenin; bilgilerin doğruluğunu sinamanın, biricik yolu bilim yapmaktır. Bilim ayrıca dört nedenden dolayı insanlık için çok değerlidir.

F Toplumsal refahi sağlayan altın yoldur.

F Teknoloji üretir, teknolojinin varsa zararlarını önler.

F İnsani duygularda yükselme ve toplumsal düşünce seviyesinde gelişme sağlar.

F Demokrasileri olgunlaştırır – Evrensel barışı yaygınlaştırır.

Değerli Konuklar;

Bilim, teknoloji ve eğitim bir toplumda, gereginde ilgi gördüğünde ve uygulandığında, topluma; muhtesem ödüller sunar, çok olumlu **değişimler** yaratır. Bir toplumda bilime duyulması gereken sevk kırılmışsa, o toplumun bireylerinden yalnız geleceklerini kurma hakları değil; yasami ve dünyayı evrimleştiren-gelistiren çok verimli bir araçta ellerinden alınmış olur. Kendisine, toplumuna ve dogaya soru sormayı öğrenenler; düşünce yolu ile özlerini yüceltebilenler hem ulusları; hemde; dünya için birer armağandır.

Bugün en iyi eğitilmiş zihinlere, en çok sahip toplumlar; amansız rekabete dönüşmekte olan **bilgi üretme yarışında** en önde giden toplumlar olacaktır ve olmaktadır. **Bilgi üretimi** söz konusu olduğunda; hiç bir ülkenin doğal kaynak çokluğu veya mevcut zenginlikleri üstünlük yaratamaz. Gerekli tek üstünlük; evrensel olarak mevcut bilgilerden faydalanabilme yeteneğidir. Bu ise; toplumların eğitimdeki başarı sorunu olup; yalnızca ülkede yaşayanların **bilgi işlemeyi** bilim bilmemesine bağlıdır. Asırlarca önce, büyük Mevlana'nın dediği gibi, **"bilgiden dogar, soru da; cevapta"**.

Degerli Konuklar;

Yine Mevlâna asirlarca öteden;

**“Dün geçti gitti, sözü de geçti dünün;
Yepyeni bir söz söylemek gerek; bugün.”** diye öğütlemektedir.

Yeni bir söz söyleyeceksek; bugün; ülkemizde büyük bir **degisim** ihtiyaci dogmussa; Atatürk'ün belirlediği hedeflere ulasmak için **iddia** konulacaksa, Türkiye dünyada **saygin** bir yer istiyorsa eger; **bilimden haberdar ve bilgi isleyen yeni bir Türkiye** gereğini söyleme getirmeliyiz.

Iste **Bilim Merkezi Vakfi**, bu yeni söylemi dile getirmeye çalışan çoskulu bir çağridir. Bu çağri etrafında birlesen 300 kadar **bilgi sevgilisi**, toplum lideri; 1996 yili basında Vakfimize hayat verdi. Vakfimiz 1.5 yıl gibi çok kısa bir sürede 3000m²'lik kapalı alan ve içinde 200'ü askin aktivitesi olan bir çağdas Bilim Merkezini toplumumuzun hizmetine sunmayı basardı. Bu gün İstanbul'umuzun bir **Bilim Merkezi** var ve yılda 200.000'i askin öğrenciyi ağırlayabiliyor.

Degerli Konuklar;

Vakfimizin asil hedefi ve tutkusu, **yılda bir milyon ziyaretçi** kapasitesine sahip; **benzersiz** bir **Bilim Merkezini**, 2002 yilina kadar, kurmaktır. Ayrıca hedeflerimizin içinde, yurdumuzun diğer illerinde kurulacak Bilim Merkezine önderlik etmek, Bilim Merkezleri arasında bir net-work olusturmak, gezici ünitelerle laboratuvar imkanı olmayan okullara programlar götürmek de yer almaktadır.

Bilim Merkezleri çocuklarımıza öğrenme sevgi, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı sunar. Evdeki, okuldaki eğitimleri tamamlar. Anlamlı öğrenme sağlar. Toplumda bilim için sinerji olusturur. Fakat en önemlisi Bilim Merkezlerinin sunduğu ortamlar, bilimsel düşünme ve sorgulama metodları için benzersiz esin kaynaklarıdır. Ayrıca Bilim Merkezi projeleri güzel projelerdir. Çünkü yakın gelecekte oluşacak toplumsal sıçramayı ve değişimi müjdeliler.

Degerli Konuklar;

Biz büyük projemize hazırlanırken; kurduğumuz **Deneme Bilim Merkezi** ile büyük proje için bilgi biriktirip tecrübe kazanma sürecinde iken bugün bize verilen ödül geldi. Bizce; biz ödülü henüz hak etmemistik. Büyük projeyi bitirmemistik. Ancak ödülü veren Vakıf, belli ki bizim gibi değil, büyük Mevlana gibi düşünüyordu.

**Az çoğun belirtisidir;
Bir yudum su bir gölün,
Bir avuç tane büyük bir harmanın** diyordu.

Bugünden sunulan ve erken gelen ödülümüz; Toplum önündeki sorumluluğumuzu pekiştirdi ve belgeledi. Ödülü, bugüne kadar büyük maddi ve manevi özveriler ile Vakfimizi destekleyen üyelerimiz, kurucularımız, çalışanlarımız ve Yönetim Kurulumuz adına alıyorum. Sağ olun. Bize güç ve çalışmalarımıza ivme verdiniz.

Degerli Konuklar;

Bu duygu ve düşüncelerle, bizi ödüle önerenlere, seçenlere, Vakıf Baskanı Sayın Bülent Çorak'ın şahsında teşekkürlerimizi kalpten gelen duygularla sunmak istiyorum.

İlginize ve beni dinleme sabriniza teşekkür ederim.

Ersin ARIOGLU